



CBS **Wicher  
Zitsema**  
*ruimte om te groeien*

Wijland



## Nieuwsbrief 26-01-2022

Beste ouders/ verzorgers,

Vandaag zijn alle groepen, vanwege de start van de nationale voorleesdagen, gestart met een voorleesontbijt. Voorlezen heeft een positief effect op woordenschat, spelling, tekstbegrip en het empathisch vermogen van kinderen. Naast al deze pluspunten is het natuurlijk een gezellig moment om met elkaar te genieten van een mooi verhaal.

Juf Tamar is deze week voor het laatst op school in verband met haar aankomende zwangerschapsverlof.

Met vriendelijke groet,  
Jeroen



### Agenda

26 januari:	voorleesontbijt
26 januari:	nieuwsbrief
27 januari:	onderbouw atelier
28 januari:	maandviering groep 1/2
28 januari:	bovenbouw atelier
3 februari:	onderbouw atelier
4 februari:	bovenbouw atelier
9 februari:	leerlingen vrij
9 februari:	nieuwsbrief

De volledige agenda vindt u op onze website ([www.wicherzitsema.nl](http://www.wicherzitsema.nl)) en in de MijnSchool app.



### Schoolmelk

Vanaf volgende week krijgen de kinderen naast fruit ook twee keer schoolmelk per week. Welke dagen dit zijn weten we nog niet. Hierover ontvangt u via de MijnSchool app nog bericht.

Met dank aan Menno hebben een koelkast geregeld om de zuivel te koelen, bedankt!

### Verlof aanvragen

Zodra een kind naar school gaat en leerplichtig is krijgen ouders en scholen te maken met wetgeving, rechten en plichten die omschreven staan in de leerplichtwet. Er zijn strikte regels over verlof en vakantie die hierin vermeld staan. Er zijn bijzondere omstandigheden waarvoor u extra verlof kunt aanvragen. Denk hierbij aan verhuizing, huwelijk, overlijden, etc. In principe is het niet mogelijk om extra verlof aan te vragen om extra op vakantie te gaan. Meer informatie hierover op de site van de Rijksoverheid (zie onderstaande link).

<https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/leerplicht-schoolvakanties>



## Nieuws uit groep 3/4

### Voorleesontbijt

Vanochtend hebben we na gymnastiek gezellig met elkaar "ontbeten". Iedereen had heerlijke dingen mee en de ouderraad had het drinken verzorgd. Dat was echt smikkelen en smullen. Tijdens het eten hebben we een begin gemaakt met het boek "Joris en de geheimzinnige toverdrank" van Roald Dahl.



Het boek gaat over Joris.

Hij is het enige kind van meneer en mevrouw Kraakeel. Hij woont op een boerderij met zijn ouders en zijn knorrige ouwe grootmoeder, die Joris commandeert en hem met haar sterke verhalen telkens de stuipen op het lijf jaagt zo gauw zijn vader en moeder het huis uit zijn. Op een dag, als Joris alleen met grootmoeder thuis is en de opdracht heeft gekregen haar om elf uur haar medicijn te geven, besluit hij een klein experiment uit te voeren. Vindingrijk als hij is, gaat hij van de ene kamer naar de andere om de ingrediënten voor zijn drankje te keuren en te verzamelen. Als het eindelijk elf uur is, weet grootmoeder niet wat haar overkomt.

### Afscheid meester Thimo

Meester Thimo liep de afgelopen maanden op woensdag stage in groep 3/4. Vandaag heeft hij afscheid genomen. Hij trakteerde op cupcakes die de kinderen zelf mochten versieren. We zijn nog even met elkaar op de foto geweest.



## Even voorstellen: meester Floris

Tot de zomervakantie kom ik op vrijdag invallen in groep 7/8. Ik kan me voorstellen dat het fijn is voor de leerlingen en ouders om wat meer over mij te weten voor ik begin bij jullie op school.

In 2001 en 2002 heb ik mij om laten scholen naar leerkracht basisschool omdat er een lerarentekort dreigde, ook in het Noorden. Aansluitend heb ik ruim drie jaar aaneen voornamelijk in het speciaal onderwijs gewerkt in de stad Groningen. Hierna heb ik 9 jaar thuis voor onze 3 kinderen gezorgd terwijl mijn vrouw voor haar werk vaak in het buitenland was. Inmiddels zijn onze zoons 20 en 17 en onze dochter is 13. Tegenwoordig hebben wij de rollen omgedraaid en is mijn vrouw thuis en werk ik in het onderwijs.

Na een aantal jaren gewerkt te hebben als PGB-ondersteuner in de zorg en als klusser in en om huis waarbij ik voor Ziggo en T-Mobile internet, telefoon en televisie aansloot bij klanten thuis, besloot ik mei 2020 weer als leraar te gaan werken. Ik wilde graag weer voor de klas omdat er inmiddels echt een lerarentekort was ontstaan.

Na een aantal bewust korte invalbeurten op verschillende scholen om er weer in te komen heb ik daarna een half jaar in Het Poortje in Groningen les gegeven. Hierna kwam De Triangel in Appingedam langs waar ik nog steeds met veel plezier twee dagen per week werk. Op de Triangel ben ik vorig jaar begonnen in januari in groep 7 en heb ik ook groep 4 gedraaid. Dit jaar werk ik met net zo veel plezier twee dagen in groep 2. En kom ik begin februari op vrijdag bij jullie op school.

Het lesgeven bevalt mij erg goed. Ik ben blij dat ik deze stap heb doorgezet. Ik heb veel zin om bij jullie op school te komen. De combinatie van groep 2 en groep 7/8 lijkt mij een hele leuke combinatie en Middelstum is een mooi Gronings dorp met interessante geschiedenis. Daarnaast ben ik benieuwd wat voor jongens en meiden er in de klas zitten, wie jullie zijn, hoe jullie met elkaar omgaan en waar bijvoorbeeld de 8<sup>ste</sup> groepers volgend jaar naar toe gaan. We zien elkaar snel genoeg en krijgen we alle kans om elkaar te leren kennen. Hopelijk bevalt dit van beide kanten goed.

Tot gauw meester Floris